



KIRKEBLAD

FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED

NUMMER 1 • JANUAR 2008 • 23. ÅRGANG



Hvad var det dog der skete
mit hjerte koldt og hårdt som kvarts
det smeltes ved at se det
den første dag i marts.

Kaj Munk 1943

Sølvbryllup med menigheden

”Det er så yndigt at følges ad” - sang Grundtvig i den salme, som vi synger til mange bryllupper og til de kirkelige velsignelser af det borgerlige ægteskab, som vi de seneste par år har fået så mange af på landsplan. Salmen er imidlertid ikke skrevet til et bryllup, men Grundtvig skrev den faktisk til et sølvbryllup. Og vi kan allerbedst synge den, når vi stadig synes, at vi er midt i livets fælles oplevelser og samtidig kan se tilbage på et kvart århundrede i medgang og modgang. Nu er det til marts 25 år siden, at jeg blev ansat i valgmenigheden og kom til Kjellerup med min dengang 7½ årige datter Malis.

Mine 25 år med Jer i Kjellerup og Omegns Valgmenighed, betragter jeg både som et borgerligt indgået ægteskab og som et kirkeligt eller åndeligt indgået ægteskab.

Mit borgerlige partnerskab med Jer

Vi har gennem alle årene haft et **praktisk og økonomisk forhold**, som der ikke automatisk er faste regler for. Vi har jo som fri menighed ret til selv at klare disse ting. Så da jeg i oktober 1982 kun to uger efter min første mands begravelse reagerede på Kjellerup og Omegns Valgmenigheds forlængede stillingsopslag, viste det

praktiske i vores forhold sig derved, at det var køb og salg det drejede sig om ved mit første møde med valgmenighedens formand Knud Primdal og dens kasserer Kjeld Lassen. ”Vi kan kun give brutto 100.000 årligt” var deres ærlige udspil, men de forklarede mig også, at lønnen ville stige til folkekirkens lønniveau, så snart nogle dyre lån efter den nylige restaurering af huset på Kirkebakken 13 var betalt ned.

De to herrer og jeg havde lige deltaget i søndagens gudstjeneste i Hørup Kirke, som blev holdt af min afgående forgænger Edmund Frederiksen. Men hverken formanden, kassereren eller jeg kunne vide den dag, at vores meget kontante møde kom til at indlede mange års nært og trofast gudstjenestefællesskab mellem os lige fra den gudstjeneste, hvor vi havde siddet nede på kirkebænken alle tre. Tilfældigheder afgør mange gange de vigtige forhold i vores tilværelse. Hvis ikke min forgængers kone havde været udsat for en trafikulykke og ansøgningsfristen af den grund var blevet udsat, var jeg ikke kommet med i bunken af ansøgere. Mit liv var da blevet et andet. Jeres var ikke blevet meget anderledes, for I havde så bare fået en anden til at gå ind i arbejdet i menigheden.

Inden jeg havde set nærmere på bilkortet for at køre fra Mols til Kjellerup den dag, vidste jeg faktisk ikke, hvor Kjellerup lå i Jylland. Men jeg var på forhånd ikke i tvivl om, at det var lige mig at være i en menighed med et grundtvigsk syn på dåben og – gik jeg ud fra – et historisk poetisk syn på menneskelivet. Jeg vidste også, at det ville passe til mig, at menigheden var på under 500 medlemmer uden store geografiske afstande, så der var god mulighed for et direkte forhold mellem præsten og alle menighedens husstande.

Et direkte forhold har vi jo netop mulighed for, når menigheden ikke er ret stor. Og når menigheden som valgmenighed hører til de frie menigheder, har vi også friheden til at bestemme meget selv uden, at vi behøver spørge oppe i systemet. Samtidig giver vores placering indenfor hegnet af den danske folkekirke os en fast og tryk ramme for gudstjeneste og forkyndelse. Den tryghed har jeg gennem alle årene befundet mig godt i, samtidig med at jeg i det daglige lever af den direkte kontakt, der ikke behøver at dreje sig om de helt store spørgsmål.

Mit kirkeligt indgåede partnerskab med Jer

Jeg betragter imidlertid også Jeres og mit indbyrdes forhold som **et åndeligt forhold** ved siden af vores praktiske

og økonomiske ansættelsesforhold. Det forhold ville ikke bare kunne opstå ved, at jeg løber på Jer i Brugsen eller sidder over en kop kaffe enten hjemme hos Jer selv eller til et af valgmenighedens mange folkelige møder i salen på Kirkebakken 13 eller på Levring Efterskole eller i den nye lokale friskole eller på Landbrugscentret dengang, da vi også holdt et enkelt møde om året dér. Men som skabte og døbte trækker vi på usynlige kræfter sammen. Vi trækker også på dem sammen, hvis vi aldrig holdt gudstjeneste sammen eller aldrig har været sammen dér, hvor jeg i øvrigt står for evangeliets forkyndelse ved kirkelige handlinger og i undervisning. Men det bliver præciseret, hvad vores fællesskab virkelig er netop i forkyndelsen

I kirkerummet får vi jo gentaget direkte til os hver især, hvad der meldes ud med i evangeliets ord og i Jesu ord ved dåb og nadver. Det tilsagn, jeg som præst lægger stemme til i ritualet – anset om det er i kirkerummet eller andre steder – opfatter jeg altid, som noget, der også slår tilbage på mig selv. For velsignelsen i det, der siges, kommer udefra fra fremmede og dog fortrolige kilder til vores fælles tilværelse

Vi er som døbte sammen samtidig inde i det usynlige fællesskab, som ånden tager os med ind i, når ordene lyder. Ånden er både forudsætning for

skabelsen i naturens orden – og tilgift til den. Og den kærlighed, som Gud lægger i ordet og i åndens tilgivende virkning, kalder kirkesproget jo for ”nåde”.

Nåden er til stede, når vi ikke selv kan klare os ud af situationen og ved, at vi er syndere med vore synderes forladelse - sådan som min forgænger Edmund Frederiksen hver søndag sagde det i sin grundtvigsk-tidehvervske forkyndelse. Men nåden er der også, når vi synes, at vi lige nu slumper os til faktisk at kunne magte tilværelsen. Nåden er der også, når vi lige nu synes, at vi har gaverne på forhånd i vore egne hænder. For det vil altid være nåden, vi trækker på, når vores indbydes forhold er åndeligt. Og vi trækker på dens usynlige kilder også uden selv at være klar over det.

Ikke umiddelbart de helt store spørgsmål

Efter 25 år har jeg fortsat mod til at tage udfordringerne op, og jeg ser med taknemlighed tilbage på 25 gode år i glæde og sorg sammen med Jer i Kjellerup og Omegns Valgmenighed. Da jeg i 1989 efter 6 år i valgmenighedens hus på Kirkebakken 13 blev gift med min mand Klaus Drivsholm og flyttede fra huset, kom jeg i kilometer lidt længere væk fra valgmenighedens centrum. Jeg har imidlertid ikke selv

oplevet det som, at der derved kom mere afstand. I 2004 ændrede vi min ansættelse til trekvart tid og løn efter grundige drøftelser i vores borgerlige partnerskab om, hvordan vi sammen bedst sikrede menighedens praktiske fremtid. Men selvom jeg er på deltid, er I fortsat med til at give mig den direkte kontakt, som jeg dagligt lever af, og som ikke umiddelbart behøver at dreje sig om de helt store spørgsmål.

I salmen om ”at følges ad” skriver Grundtvig, at for dem, der gerne vil være sammen er ”da med glæden man dobbelt glad – og halvt om sorgen så tung at bære”. Det er mit håb, at vi endnu et antal år vil kunne kende og genkende livet sammen og ind imellem føle, at glæden bliver fordoblet og sorgen bliver halveret i vores både borgerligt og kirkeligt indgåede partnerskab.

Karen Marie Ravn



Reception

Vores præst Karen Marie Ravn har i marts 2008 fungeret i Kjelleup Valgmenighed i 25 år.

Vi har valgt at markere dagen med en reception i Valgmenighedens sal efter gudstjenesten Palmesøndag 16. marts.

Alle er velkomne.

Hilsen Bestyrelsen



Der indkaldes til

Generalforsamling

Tirsdag den 4. marts 2008 kl. 19.30

i Kjellerup og Omegns valgmenighed med dagsorden efter vedtægterne

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab, som uddeles i skriftlig form på generalforsamlingen
4. Fremlæggelse og vedtagelse af budget.
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg er: Peter Kildedal
Inga Nielsen (modtager ikke genvalg)
Torben Gyldenbergs Pedersen
Chr. Skorstengaard
8. Valg af revisorer og revisorsuppleant
9. Eventuelt

Valgmenigheden er som sædvanlig vært for traktement denne aften. Efter kaffebordet fortæller Bente Sørensen, Vinderslev, om sin rejse til Ecuador

I henhold til tidligere afholdte generalforsamlinger vil regnskabet ikke blive udsendt, men fremlagt i skriftlig form på generalforsamlingen.

Ud over annoncering i den lokale avis vil der ikke blive fremsendt skriftlig indkaldelse til generalforsamlingen.

Tirsdag den 4. marts kl. 19,30 i valgmenighedens sal holder vi **generalforsamling** i Kjellerup og Omegns Valgmenighed med dagsorden efter vedtægterne. Vi beder medlemmerne møde op for at høre om årets gang indholdsmæssigt og økonomisk. Der vil i år blive stemmeafgivning i forbindelse med bestyrelsesvalget, idet vores formand Inga Nielsen har meddelt, at hun på grund af helbredet ikke modtager genvalg og udtræder af bestyrelsen. Mød op og brug muligheden for at være med til at bestemme!

Denne aften er traktementet som sædvanligt på fælleskassens regning.

Der bliver også som vanligt et indslag efter kaffen, og da vi stadig befinder os i menighedens 90års jubilæumssæson, havde vi en aftale med Ejgil Overby om et indslag ud fra hans arbejde med pastor Peter Kæstels liv og virke. Se evt. hans udgivelse i: **Fra Viborg-egnen 2007** (årsskrift udgivet af Historisk Samfund for Viborg-egnen, der tidligere er udgivet under navnet Fra Viborg Amt).

Ejgil Overby fik forfald, men Bente Sørensen, Vinderslev, har indvilget i at træde til og fortælle os om sin rejse til Ecuador.

Persillesovs

Forårets Persillesovs holder vi **fredag 7. marts kl. 17-19** for børnefamilier med børn op til 9-årsalderen og evt. større søskende. Vi samles i salen til fællesspisning kl. 17 og rykker derefter hen foran pejsen, hvor vi hører fortælling og synger for og med de små både ældre og nye børnesange, højskolesange og salmer. Tilmelding er nødvendig gerne inden tirsdag på 86 88 11 10 eller e-mail kmraven@ofir.dk

*Valgmenighedspræstens
25 års jubilæum i menigheden*

Jubilæumsgudstjeneste Palmesøndag den 16. marts kl. 10,30 i Hørup Kirke

Valgmenighedens præst Karen Marie Ravn har den 1. marts været ansat i menigheden i 25 år. Hun blev ordineret af biskop Johannes W. Jacobsen den 25. marts 1983 i Viborg Domkirke, hvor en hel busfuld af valgmenighedens daværende medlemmer deltog i højtideligheden. To dage efter på Palmesøndag den 27. marts 1983 blev hun ved valgmenighedens gudstjeneste i Hørup kirke indsat af provst Knud Birkbak som Kjellerup og Omegns

Valgmenigheds sjette præst og holdt derefter prædiken og for første gang også resten af gudstjenesten med altergang.

Vi har valgt at markere jubilæet på den samme helligdag som for 25 år siden. Så efter gudstjenesten går vi over vejen til reception i valgmenighedens sal. - Se annoncen andet sted i bladet.

Gudstjeneste med læsninger fra Johannesevangeliet

I april nærmer vi os konfirmationsdagen, Store Bededag, der i år falder den 18. maj. Som optakt til konfirmationen læser årets 10 konfirmander op af Johannesevangeliet ved hverdagsaftensgudstjenesten **tirsdag den 1. april kl. 19** i Hørup kirke. Bagefter samles vi i salen til kaffe og fællesang med konfirmanderne og deres pårørende.

Vi håber, at de, der tager del i gudstjenesterne jævnligt og måske også andre, der ellers ikke kommer så meget i kirke, vil komme til denne lidt anderledes gudstjeneste, hvor hele Det nye Testaments Fortælling bliver fremstillet i hovedtræk. Det er godt, når menighedens medlemmer slutter op om konfirmanderne og det arbejde, som både de og præsten har gjort sammen i vinterens løb.

Påskelotto

Valgmenigheden inviterer **tirsdag**

den 15. april kl. 13 – 15 i skolernes påskeferie valgmenighedens børn fra 2-3. klasse til og med 6. klasse til et par timers samvær i salen. Vi spiller billedlotteri, der lægger op til bibelhistorisk fortælling, og valgmenighedens børn under konfirmationsalderen får her en ekstra lejlighed til at holde kontakten vedlige med valgmenighedens præst og hus. Undervejs synger vi naturligvis også og får noget at spise og drikke.

De pågældende familier får brev om arrangementet - måske også de familier, der i år er i venteposition, mens vi igen sætter alderen op for deltagelse i minifortællingen, der normalt foregår et par eftermiddage før jul og påske.



"Fars grise" sang og musik arrangement i samarbejde med Lemming friskole den 15. april.

Når forårssolen skinner – lever jeg!

På Lemming Friskole tirsdag **den 15. april kl. 19,30** holder valgmenigheden i samarbejde med Friskolen i Lemming en forårsaften

med sang og musik og historier ved trioen ”Fars Grise”.

Trioen har eksisteret 14 år og består af **Helle Bøjlesen** på guitar, ukulele og sang, **Karen Lund**, på violin, guitar, og sang samt **Else Jøker Pihl**, på harmonika og sang. De har alle tre diplomuddannelse fra rytmisk konservatorium i Århus, hvor de i dag er undervisere med musik som hovedfag. Fars Grise underholder med en blanding af mange genrer: den danske sangskat, gamle danske viser, pop og rock, folkemusik fra hele verden med forkærlighed for irsk og skotsk, samt slagere fra da far var ung. Sange, som appellerer til fællessang. Om programmet denne forårsaften siger de selv, at det er blandet som mors de bedste frikadeller - , lidt af hvert og aldrig det samme krydderi - men ”aldrig har

de været så gode!” Hvordan de kom på navnet Fars Grise fortæller de selv den 15. april, hvor alle aldre kan få en god aften.

Friskolens bus afgår gratis kl. 19,10 fra Mosaikken og kører alle til Lemming Friskole , der har lyst til en fornøjelig aften med mulighed for også at se friskolens lokaliteter og høre lidt om dens virksomhed.

Løvspringsturen.

Tirsdag aften **den 6. maj kl. 17,30** afgår bussen til aftentur i løvspringet fra Mosaikken.

Som sædvanlig bliver turen ledet Inga Nielsen, som vi også fremover kan regne med som arrangør af vore ture. Programmet for turen vil senere fremgå af Kjellerup Tidende.

LEJE AF

valgmenighedens sal på Kirkebakken 13

Valgmenighedens medlemmer kan leje vores hyggelige sal med pejs og adgang til to toiletter. Salens nye køkken har fuldt udstyr, men skal til spisning betragtes som et serveringskøkken. Der kan dækkes op til ca. 50 til spisning, og flere til kaffe.

Lejen udgør til kaffe 500 kr.

Til spisning 700 kr.

Foruden rengøring, hvis ikke lejeren selv gør rent.

Meddelelse fra Præsten

Jeg træffes jeg på kontoret i valgmenighedens hus **tirsdage kl. 14 - 15**. Ring evt. og aftal at komme, når jeg alligevel er på kontoret.

I almindelighed er jeg let at træffe hverdage kl. 8 - 9,30 på tlf. 86 88 11 10. Men jeg kan ringes op når som helst, da telefonen omstilles til mobil. Hvis jeg ikke tager telefonen, kan der indtales besked på telefonsvareren, der går i gang efter 6 ringetoner.

Jeg beder venligst pårørende til valgmenighedsmedlemmer, der måske kunne havde glæde af mit besøg, om at nævne det eller direkte invitere mig til at komme forbi. Det er en hjælp, hvis ægtefællen, børnene eller naboerne giver et praj. Hellere en henvendelse for meget end for lidt, selvom I måske regner med, at jeg er orienteret i forvejen!

Karen Marie Ravn

Siden sidst

Døde:

Anna K. Lindberg, Ans

Kirke- og mødebilen

Thorning Taxa

Tlf. 86 88 01 75



VALGMENIGHEDENS PRÆST:

Karen Marie Ravn,

Kirkebakken 13..... 8688 1110

e-mail: kmravn@ofir.dk

Privat:

Allingskovgårdsvej 24, 8600 Silkeborg

VALGMENIGHEDENS

BESTYRELSE:

Alle - 8620 Kjellerup.

Inga Nielsen, formand

Kirkebakken 13A 8688 1253

Mobil 2480 2981

Anny Oehlenschläger Larsen,

næstformand 8688 4080

Fyrrevænget 8... oeh-larsen@webspeed.dk

Lars Westerberg, kasserer40284586

Bækken 16, Skelhøje

7470 Karup law@lmo.dk

Peter Kildedal,

formand for mødeudvalget ... 8688 4950

Bygtoften 5 Pkildedal@webspeed.dk

Torben Gyldenbergt Pedersen,

sekretær og redaktør

Oustrupvej 17 8688 8006

..... Torben.Pedersen3@skolekom.dk

Chr. Skorstengaard

Vestervangen 13 8688 3724

..... chr.skorstengaard@fibermail.dk

Svend Aage Thomsen,

formand for boligudvalget

Lindevej 30 8688 1941

..... sv.aage.thomsen@hotmail.com

VALGMENIGHEDENS

FORRETNINGSFØRER:

Dorthe Kaa, forretningsfører

Aabenraavej 28, 8600 Silkeborg.

Træffes mandag aften på..... 8680 4052

..... dorthe-thomas@webspeed.dk

Efterskolen i forandring

*Af Svend Hagelskjær,
forstander for Levring EFterskole*

Hvad har en grundtvig-koldsk efterskole at sige de unge mennesker i år 2008?

De unge lever i et helt andet univers end det vi kender fra vores egen barndom/ungdom for blot 25-30 år siden. I dag findes der ikke een rigtig løsning - een øverste myndighed, som kan sige, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. De unge bliver bombarderet med indtryk og skal konstant tage stilling til fællesskaber, som skifter fra det ene øjeblik til det andet.

De modernistiske unge

Vi oplever derfor unge mennesker, som kommer til os med omskiftelige vaner, som vi kalder for zapper-kultur. Hvis man ikke bryder sig om et andet menneske, bruger man ikke tid på at finde ud af, hvorfor han gør, som han gør, eller ser ud som han gør. Man vender sig blot væk fra ham og finder en anden, som passer bedre til ens egne forestillinger. Derfor oplever vi også i meget høj grad, at nogle elever kommer her i et par uger, møder lidt modstand og stopper. Kort efter er de måske begyndt på en anden efterskole, hvor de holder lidt længere, men ofte ikke hele skoleåret.

Det er dybest set det samme

fænomen, der gør sig gældende, når eleverne sms'er midt i en samtale eller ved spisebordet. Der er hele tiden gang i nye fællesskaber og man sørger for at have noget i baghånden, hvis det man står i ikke lever op til forventningerne.

I efterskolen har vi mulighed for at fastholde eleverne i længere tid end de er vant til. De kan ikke blot vende ryggen til hinanden og finde andre fællesskaber som erstatning for det, de står i lige nu. Det, at de er sammen hele døgnet, gør at de skal stå til ansvar for deres handlinger. Giver de et møgfald i klassen til en kammerat, skal de måske forsvare sig på værelset eller i gymnastiksalen lidt senere. Er der en de ikke kan lide på gangen, kan de ikke undgå hinanden helt og må derfor affinde sig med hinanden. Disse situationer er med til at give det forpligtende fællesskab, vi så gerne vil have dem til at opleve.

De modernistiske unge, som de også kaldes, har masser af fællesskaber – de er bare ikke så dygtige til at holde fast i fællesskaberne i længere tid. Det vil vi gerne hjælpe dem med.

På Levring Efterskole har vi de sidste par år arbejdet meget med indgangsvinklen til de unge. Vi begyndte med at lave en ny formulering af vort værdigrundlag. Dernæst havde vi en lang pædagogisk udviklingsproces, som udmøntede sig i en total omskrivning af

vort regelsæt. Vi har valgt at lave reglerne, som beskriver det man ikke må, om til forventninger, som beskriver det vi gerne vil se hos de unge mennesker. Det giver os mulighed for hele tiden at stramme skruen, så alle uanset udviklingsniveau kan se mulighed for videre udvikling.

De faglige tilbud er det parameter eleverne vælger skole efter.

Vi har måttet erkende, at på trods af mange tiltag med linier, skærpet markedsføring og masser af øvrige tiltag for at tiltrække elever, at konkurrencen blandt efterskolerne er meget hård. Vi har god søgning, men vi synes stadig at en del af vore elever melder sig til for sent. Derfor har vi forsøgt at analysere vore tilbud og er kommet frem til at de faglige tilbud er afgørende for elevernes valg af efterskole. Da stort set alle efterskoler tilbyder en god boglig undervisning, er det vore liniefag vi skal skilte med. Derfor vil vi i fremtiden skærpe indsatsen omkring vore liniefag.

Faciliteterne skal være i orden.

Værelser og undervisningsfaciliteter betyder rigtig meget. Vi har i mange år sukket efter en idrætshal. Den er nu ved at blive bygget og vi glæder os til at indvi den til sommer. Idrætshallen giver os mulighed for at tilbyde endnu flere fritidstilbud til vore elever og til at øge kvaliteten i mange af vore daglige tiltag. Vi behøver f.eks. ikke længere at tage ud og leje haltimer for at træne vores

gymnastikopvisning og træne fodbold i vintermånederne.

For at det kunne lade sig gøre, har vi været nødt til at udvide elevtallet, så vi nu har 154 pladser. Det har vi klaret ved at lave 4-mandsværelser, hvor vi tidligere havde 3 enkeltmandsværelser. Dette går i øvrigt godt i spænd med vores tanker om det forpligtende fællesskab, som absolut er i spil på disse værelser.

Udfordringerne er mange. Politisk er der kommet mere styring fra regeringen, som vil have dokumentation for at de får noget for statstilskuddet. Hvis vi derfor skal have indflydelse på vores skole og vores fremtid, må vi agere. Det er klart at foretrække frem for blot at reagere. Vi må til stadighed sørge for at udvikle undervisningen og afprøve nye ideer og tiltag, så vi kan være et reelt alternativ til folkeskolen. Så for at vende tilbage til det indledende spørgsmål, må svaret være, at vi har alt at sige de unge mennesker. Vi skal blot sørge for at tale i et sprog, de forstår, så budskabet kan trænge ind.



Kjellerup og Omegns
Valgmenighed
Kirkebakken 13
8620 Kjellerup

»B«

G U D S T J E N E S T E R

	 HØRUP KIRKE	 VINDERSLEV KIRKE	 LEVRING KIRKE
3. februar 10. februar 17. februar 24. februar	Fastelavn 1. søndag i fasten 2. søndag i fasten 3. søndag i fasten	Hørup ingen ingen Vinderslev	
2. marts 9. marts 16. marts	Midfaste Marie Bebudelse Palmesøndag	Hørup ingen Hørup Karen Marie Ravns 25 års jubilæum Se i bladet. Vinderslev	
20. marts 21. marts 23. marts 24. marts 30. marts	Skærtorsdag Langfredag Påskedag Anden påskedag 1. søndag efter påske	Hørup. Læsninger Levring ingen ingen, men tirsdag aften	
1. april	tirsdag	Hørup kl. 19 Hverdagsaftensgudstjeneste med konfirmandlæsninger . Derefter aftenkaffe m.v. i salen.	
6. april 13. april 18. april	2. søndag efter påske 3. søndag efter påske Store Bededag	Vinderslev ingen Vinderslev kl. 10. Konfirmation.	
20. april 27. april	4. søndag efter påske 5. søndag efter påske	<i>ingen</i> Levring	
1. maj 4. maj 11. maj 12. maj 18. maj 25. maj	Kristi Himmelfartsdag 6. søndag efter påske Pinsedag Anden pinsedag Trinitatis søndag 1. søndag efter Trinitatis	<i>ingen</i> Vinderslev Hørup <i>ingen</i> Levring	
			Vesthimmerlands Frimenighed - Årsmøde

Hvor intet anføres, er gudstjenesten kl. 10,30 ved Karen Marie Ravn.

Der kører fortsat gratis BIL Man kan ringe dagen før til **Thorning Taxa** tlf. 86 88 01 75. Så bliver man kørt fra og til egen adresse på valgmenighedens regning.