



KIRKEBLAD

FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED

NUMMER 3

SEPTEMBER

2010

25. ÅRGANG

Bring korn
i lo og lade
bring frugt bag
dunkle blade
bring hjertet fred
og trøst.

Chr. Richardt



11. søndag efter Trinitatis

Gudstjeneste i Vinderslev kirke kl. 10.30

Af Marianne W. Kristensen

**Et par kirkegængere
blev stillet spørgsmålet
” hvad gjorde indtryk
på dig i prædiken?”**



*Jytte Hårup Jensen,
Vinderslev*

”Jeg kunne drage paralleller til vort samfund nu om dage; vi har en tendens til at fordømme hinanden”



*Elna og Knud Christensen,
Kjellerup*

” At tilgivelse er vigtig og nødvendig”



*Ester Madsen og Peter Kildedal
begge Kjellerup – stillede
gerne op til fotografering.*

*Inga Nielsen (uden billede)
kommenterede gerne:*

”Synderinden dengang og i dag har meget til fælles, men vi må ikke fordømme. Vi har alle en syndig side i os”

Salmer kan give os svar på de spørgsmål, vi ikke selv kunne stille



af *Karen Marie Ravn*

“SÅ SYNG DA,
DANMARK,
LAD
HJERTET
TALE”

Som medlemmer af Den danske Folkekirk er vi danskere gennemgående dem, der betaler, og ikke dem, der bekender. Men vi har stor tillid til den rummelige institution som kir-

ken er her i landet - på samme måde som vi har tillid til store velrenommerede firmaer som f.eks. Lego.

Ligesom alle ved, hvad en legoklods er, synes vi, at alle véd, hvad det går ud på i kirken. Vi er enige om, at det kristne er nedenunder alt, hvad vi arrangerer og foretager os her i Danmark. Når vi er i kirke ved barnedåb, konfirmation, bryllup og begravelse, hører vi kærlighedsbudskabet til dejlig musik (“Gud elsker mennesker”). Også næstekærlighedskravet hører vi (“Du elske din næste”). Men vi hører kravet uden at være bekymrede for, om vi kan efterleve det. I Grundtvigs og Løgstrups fædreland har vi en idé om, hvad Gud og Jesus vil have os til at gøre for hinanden - siger vi. For vi har i bund og grund tillid til det menneskelige

og mener, at vi også selv kan udrette, hvad der skal til.

Men dén visdom, som Jesus henviser til i dagens evangelieberetning til 10. søndag efter trinitatis, har for længe siden gjort, hvad den ville gøre. I sin visdom har Gud besluttet, at mennesker skal leve og lege, og at det er ham - og ikke os - der skal give sig selv.

I den store leg er bolden dermed hos Gud, men livets leg skal være til glæde for både Gud og mennesker. Gud giver sig, men det er ham, der styrer det flersidige fællesskab, fordi han er den eneste, der kan hengive sig helt.

Vi mennesker er imidlertid tit som de tvære børn, der ikke vil lege med - sådan, som Jesus bruger eksemplet med børnene, der sidder på torvet eller legepladsen og råber til de andre. Lego betyder på latin ”jeg leger”. Og liv og leg er tæt forbundne. Vi kan godt beskyldte nogen for at tage alting for legende let, men den rigtige spontane leg er fuld af både liv og alvor.

Som danskere har vi tillid til, at når børn får lov til at lege, udvikles deres forhold til omverdenen på rette vis. Men der skal mod til at kaste sig ud i leg. Og det er ikke så ligetil, som vi tit går og regner med.

Jesus anklager os og sine samtidige for ikke at have modet, fordi vi ikke tager bestik ud

fra det, der egentlig bliver sagt: Det er ikke Jer, der skal kaste og ramme i mål, men I skal stole på, at der er taget et initiativ med mægtige, gennemgribende gerninger, der også gælder Jer.

Forleden læste jeg et interview med Signe, som er en veluddannet kvinde i 40 års alderen, der blev opdraget i 70ernes og 80erne med en far, der var ateist, og en mor, der var søgende og havde boet i Maos Lyst sammen med Kløvedalerne og andre 68ere. Det hele var gået godt i Signes tilværelse, men hendes nagende følelse at tomhed dækkede over en eksistentiel krise. Hun gik i terapi, hvad der var udmærket for hende, men der kom ingen egentlig løsning.

En dag sad hun alene hjemme hos sig selv og fik lyst til højt at synge nogle af de få salmer, hun havde kendskab til: **Se nu stiger solen** og **Sov Sødt barnlille**. Hun havde ingen salmebog, men der var en højskolesangbog i reolen. Og pludselig åbnede ordene i salmeversene sig med svar på spørgsmål, som hun ikke selv havde kunnet stille.

Derved faldt det på plads for Signe. For salmerne beskrev en virkelighed, som hun syntes hun kendte, og de fyldte hende med fornemmelsen: "Der er nogen, der tænker som dig". Det er OK at tænke sådan".

For der findes en nåde, hvor Gud har bolden, kraften og retningen, men hvor vi også kan spille med, fordi vi - af en større magt - bliver inddraget i liv og leg.

Signe var ikke i tvivl om, at det ved den lejlighed, hvor hun sad med højskolesangbogen i hånden, var Helligånden fra Gud selv, der var i spil.

Mens hun sad og sang versene for sig selv,

havde sproget i salmen givet hende en åbning. Med salmerne får vi jo i folkekirken gudstjeneste lagt ord i munden, som vi ikke selv finder på. Og det er en gave og nåde, når salmernes ord så pludselig bliver vores egne, mens vi sidder og synger deres vers lige fra bladet. Så leger vi med, og legen bliver liv og virkelighed

Vi tror, at vi selv skal stille spørgsmål. Men i salmerne og bekendelsen får vi svaret forærende – uden at vi først behøver spørge efter svar.

Siden den dag, hvor hun var alene hjemme og gav sig til at synge salmer, satte Signe tid af til at bede en bøn og begyndte at cykle rundt til Københavns forskellige kirker, lod sig døbe og endte med siden hen at finde sig hjemme i den grundtvigske valgmenighed i Vartov.

Vi vil som folkekirkedanskere ikke så gerne selv rykke ud med kirkens bekendelse til Gud, Jesus og Helligånden. Vi gør det i alt fald ikke over for andre i dagligdags situationer. Men når Signe siden har præsenteret sig på Facebook, er hun begyndt at kalde sig "praktiserende protestant" - ud fra den danske salmesangshøjmesses grundlag.

Signe fortæller, at hun intellektuelt sagtens kan gøre rede for, hvad der er det centrale i kristendommen. Men hun kan se, at hun gang på gang falder tilbage i tankemønstre, hvor hun er præget af værdier, som er tidstypiske med dyrkelsen af menneskets evne til at præstere og interessen for coaching, selvudvikling og positiv psykologi, som et stykke hen ad vejen er udtryk for en åndelig længsel i kulturen. "På den ene side er Kristi død på korset jo en frisættelse i forhold til at skulle præstere", siger Signe i interviewet

wet. ”Men på den anden side er der en kristen etik. Jeg er udfordret af, hvordan man forholder sig mellem de to rum”.

Vi er i et rum, hvor Gud har bolden og hvor hans samtidig - mens han kaster den til os - sørger for, at vi vil kunne gribe dem. Men vi er samtidig også i et helt andet rum, hvor vi er gjort frie til at skulle spille videre selv, og præstere noget selv, fordi vi har fået nåden, bolden og kærligheden foræret.

Børn kan blokere for hinanden i hver sin ende af legepladsen, fordi de ikke forstår, at legen og livet ligger uden om dem, og at de er med i legen, men ikke er herre i den. Og dét menneske, der er i afmagt, og som kun retter spørgsmål til sig selv om sin egen tomhedsfølelse, er heller ikke altid klar over, at hun/han bedrager sig selv. Men vores blik kan vendes *om* til at se ud og op til forudsætningerne.

For dét, som Jesus kalder omvendelse, er at vende blikket bort fra os selv ud til den levende sammenhæng, som er den levende Guds sammenhæng. Det var hvad Signe,

som jeg læste om forleden, oplevede dengang, da hun selv tog ordene i munden fra salmerne i højskolesangbogen.

Da bekendte hun i stedet for at spørge, og kunne også lære sig at bede en bøn i stedet for at spørge. Sådan kan vi forblive i vores egen krop og dér, hvor vi er, i vores side af pladsen, og alligevel melder den levende sammenhæng sig hos os.

Men der vil altid - ud over os og vores medmenneske - være en trediepart uanset hvilken situation, vi mennesker indbyrdes befinder os i. Den tredje part er vores Gud og skaber, der ser os hver især, som vi nu er. Og ser os som dem, han skabte til at være til i hans levende sammenhæng.

Guds dyb af visdom bunder i kærlighed, som ikke sætter sig på kun én side af pladsen. Den er overalt og sætter sig ind i dét, der nu er.

*Af prædiken til 10. søndag efter trinitatis
den 8. august 2010 i Hørup kirke.*



Baby salmesang

starter 28. september

i Vinderslev kirke og sognehus.

For forældre med babyer fra ca. 3- 9 mdr. Ledes af Karen Marie Ravn.

Arrangør: Hinge-Vinderslev Menighedsråd

KOMMENDE MØDER

Torsdag den 2. september kl. 19,30
holder vi i Alhuset den første aften i *litteraturkredsen*, der som sædvanligt er arrangeret af Aktive kvinder i Kjellerup i samarbejde med Kjellerup og Omegns Valgmenighed med valgmenighedspræst, cand. phil. Karen Marie Ravn som leder.

Man kan bare komme og tage del i det, som de andre foreslår, men må også meget gerne medbringe gode romantitler til vintrens læseprogram. Vi skriver dem alle op og stemmer om 5 romaner, som i sæsonens løb frem til marts skaffes i classesæt med venlig hjælp fra biblioteket. Mødedatoerne er endnu ikke fastlagt, men det bliver på tirsdage og/eller onsdage i Alhuset.



Torsdag den 9. september kl. 14
giver højskolelærer **Jakob Vestager Tybjerg** os opstarten på den nye sæson i Kjellerup og Omegns Valgmenighed med sin musikalske eftermiddag *Sangens fortælling og fortællingens sang* i valgmenighedens sal.

Jakob spiller klaver, så det virkelig rykker, og hans evne til at få os med i sangen gjorde, at han var alle ældre damers yndling og frydede iøvrigt enhver, da vi i 2008 deltog i de grundtvigske midt- og vestjyske valgmenigheders højskoleuge i Uldum.

Jakob Tybjerg er fortsat højskolelærer i Uldum, men er også engageret andre steder –

bl.a. i den helt unge genre med børnebogen ”Torsten og Clara” med tilhørende sange på cd. Han fortæller denne eftermiddag i Kjellerup mellem højskolesangene, og der bliver rig lejlighed til fællessang.

Kom alle af huse og benyt mødebilen fra og til egen adresse. Eftermiddagen er ikke mindst for Jer, der ikke mere er så glade for at tage ud om aftenen.

Søndag den 26. september
er der afgang til *konfirmandtur til Århus* efter gudstjenesten i Hørup kirke for valgmenighedens nye hold på 8 konfirmander. Vi er først i Egnsteatret Gruppe 38 til forestillingen ”Bukseknappen”, siden på kunstudstillingen på billeder i udstillingen ”Xenoglossy” med billeder, der viser både dukkepiger og kødædende planter. Til slut besøger vi Vikingekirken ved Moesgaard – en kopi af de ældste danske kirker, som vikingerne byggede dem af træ for 1000 år siden.

Torsdag den 30. september kl. 17
er vi i Kjellerup og Omegns Valgmenighed med i den *landssækkende samtaledag*, der holdes på initiativ af Grundtvigsk Forum i Vartov.

Under temaet ”Frihed” har vi valgt at holde vores lokale del af arrangementet som fyraftens-sang. Vi synger dog ikke hele tiden, for omkring bordene spiller vi også kort, med citater og spørgsmål, som landsarran-

gørerne har udarbejdet til at få gang i samtalen, og som de motiverer således:

"Frihed er det mest omdiskuterede emne i dagens Danmark. Slå op i avisen og se de mange overskrifter. Verden over kæmpes bitre kampe for folkenes frihed.

I Danmark kan vi glæde os over en række frihedsrettigheder. Alligevel føler mange, at de indskrænkes i disse år: Stigende kontrol, aflytninger, kameraer, dna-tests, sammenkørte registre, selvcensur osv. Men der oprettes også foreninger og holdes konferencer til forsvar for friheden, ikke mindst tryingsfriheden.

Det er på tide, at alle disse spørgsmål diskuteres i en nær folkelig sammenhæng. Alle kan være med: Professorer og slagtere, jyder og bornholmere, kvinder og damer, mænd og raskesvende.

Samtalen presser sig på, og den er nødvendig. Frihedsdragen flyver højt; men hvad er friheden bundet til?". (Se www.gruntvig.dk)

Efter halvanden times aktivt samvær og en sang til slut tager vi hjem til aftenmaden. Valgmenigheden giver undervejs snacks og en øl/vand.

Torsdag den 7. oktober kl. 18.

I år holder vi - i lighed med sidste år - **fælles-spisning** i valgmenighedens sal i forbindelse med sæsonens første aftenforedrag. De af aftenens deltagere, der ønsker at spise med, skal tilmelde sig senest tirsdag den 5. oktober til Karen Marie Ravn på 86 88 11 10 eller mail kmravn@ofir.dk. Med de vante køkkenkræfter bag serveringen, kan man

glæde sig til et dejligt hverdagsmåltid til kr. 75,-

Alle er hjertelig velkomne uden tilmelding til **kl. 19,30** hvor aftenens foredragsholder **Pia Fris Laneth** lægger ud med sin fortælling af **Lillys Danmarkshistorie - kvindelig gennem 4 generationer.**



Pia Fris Laneth er cand. adm. pol, journalist og redaktør ved DR og Dagbladet Information og har opnået stor anerkendelse for sin bog "Lillys Danmarkshistorie" i 2006. Men hun har frem for alt med nærvær og sprogtalent tryllebundet sine tilhørere – ung som gammel – på sine fortælleaftner om bogens tema. Vi vil i valgmenighedens sal denne aften få levende og vedkommende danmarkshistorie, der blander et slægtshistorisk spor med den store historiske udvikling de sidste 150 år, og er en hyldest til stolt kvindelig livskraft.

Søndag den 31. oktober

er de 7 grundtvigske valgmenigheder i Midt- og vestjylland traditionen tro inviteret til det **fælles efterårsmøde** – denne gang af Lemvig Valgmenighed. Gudstjeneste kl. 10,30 i Lemvig Valgmenighedskirke ved valgmenighedspræst Kurt V. Andersen, Bøvling. Efter gudstjenesten spiser vi middag på Lomborg Gymnastik og Idrætsefterskole, hvor valgmenighedspræst Morten Kvist, Herning, kl. 13.30 holder foredraget: **Værdierne fra oplysningstiden og kristendommen.**

Derefter kaffebord og en halv times højskolesang, inden dagen slutter ca. kl. 16.00.

Deltagelsen koster 150 kr., som betales i forbindelse med mødet. Tilmelding inden den 10. oktober til Karen Marie Ravn på 86 88 11 10 eller mail kmravn@ofir.dk
Der bliver mulighed for fælleskørsel.

Søndag den 14. november kl. 14,00

holder vi gudstjeneste i Vinderslev kirke for børnefamilier og andre, der har lyst til at opleve en lidt anderledes gudstjeneste. Årets minikonfirmander og konfirmander vil i et vist omfang være en del af gudstjenesten denne dag. Bedsteforældre er også meget velkomne til at følges med børnene. Valgmenighedens børnefamilier får særlig invitation.



Onsdag den 17. november kl. 19,30

har vi foredrag i valgmenighedens sal med to ægtefæller i dialog.

Tidsånden, folkekirken etc. sætter sognepræst **Morten Skovsted** til debat sammen med sin kone, forfatter, billedkunstner og religionshistoriker **Iben Krogsdal**.

Deres aften i valgmenighedens sal har temaet: **Kristendom eller coaching?**, hvor forsider og bagsider ved coaching-kulturen fremdrages. Iben har skrevet Ph.d. afhandling med en undersøgelse af NLP, og hun repræsenterer i foredraget coachen, der siger: Det kan altid blive bedre! Og du er altid mere, end du tror, du er. Du kan skabe dit eget liv, og du kan finde uanede kræfter inde i dig selv! Dyrk det positive og se mulighe-

der i stedet for problemer. Og Morten er kritikeren, der siger: Livet er også fiasko og smerte. Livet skabes ikke kun indefra men kommer også til mig ude fra som en gave og ikke kun som produkt af mine egne evner. Vi kan ikke bare vælge det gode. Livet er større end mig og mit velbefindende.

Vel mødt til en aften, hvor der er lagt op til livlig debat efter kaffen. Læs andet sted i bladet eksempel på Iben Krogsdals salmedigtning.

Torsdag den 9. december kl. 14

dufter valgmenighedens sal igen af de mange grangrene, som valgmenighedspræsten har sat i bjælkerne til **Adventsbyggeeftermiddag**. Velkommen til alle og især jer, der ikke tager ud om aftenen.

Vi begynder i Hørup kirke kl. 14, for koncerthalvtimen, som vi havde sidste år, følger Lene Henriksen i år op med elever fra Levring Efterskoles musiklinje. Efter koncerten går vi over vejen til valgmenighedens sal med julepyntede borde, gløgg og hjemmebag ved kaffeholdet. Her er der indslag ved Karen Marie Ravn og fællessang af julemånedens sange og salmer med Lene Henriksen ved klaveret.

Ring efter mødebilen fra og til jeres egen adresse. Vi vil fra bestyrelsen hjælpe og køre de deltagere over til salen, som har svært ved at gå på trapper.



Det skal en højskolesangbog kunne!

af *Margrethe Vestager*

Der er halvmørkt i børneværelset. I lyset fra globussen leder jeg efter en ”ny en”, der kan supplere de godnatsange, som jeg ellers dels kan udenad, dels digter selv. Og den har altid noget at byde på, den blå. Vi er blevet rigtig gode til ”Roselille og hendes moder”, pigerne og jeg.

Som det fremgår forsøger jeg at give den videre – Højskolesangbogen. Men det er jo ikke bogen i sig selv. Den er efterhånden ligeså prætentios som enkelte højskolefolk, ligeså tung at danse med som sine sider af grundtvigianismen. Det er sangene, salmerne og spændvidden mellem dem, der er det fantastiske. Det er så fint at kunne give en sangskat, et repertoire, en glædesgivende poetisk sangverden videre.

Jeg er bare en almindelig bruger. Har intet religiøst forhold til udgaven eller til hvad der kom med eller hvad der ikke kom med. Blot selvfølgelig nogle irritationsmomenter. For at nævne en ting er der flere sange, der for os almindeligt sangglade kun kan synges med mindst guitarakkompagnement og helst et større orkester. For at nævne en anden ting, så er der ingen engelske, men så mange nordiske, at man skulle tro, at det var Kalmerunionen, der skulle give USA modspil.

Den blå – højskolesangbogen - er et redskab. Et redskab til dannelse for at være lidt højstemt, en kilde til fornøjelse for at være

mindst lige så præcis. Derfor må den opfylde en række krav:

Den skal lægge sider til de gamle, kendte og de nye, friske. Den skal lægge sider til dem, som alle kan synge og til dem, som stort set ingen kan synge. Den skal inspirere til store taler og til stille eftertanke. Den skal turde sige nej til de udtjente banaliteter, og den skal sige ja til de uundværlige enkeltheder. Den skal give rum til det religiøse og plads til det platte. Den skal kunne bruges alene og bruges af mange, mange sammen.

Den skal – sammenfattende – rumme vores fortid, give os mod på vores nutid og være med til at forme fremtiden!

Ja, ja – det er jo bare en sangbog. Men det er ikke en hvilken som helst sangbog. Det er højskolesangbogen, og det forpligter ud over dét bare at være en sangbog.

Forestil dig en orange SAAB midt i 1970'erne. Den er på langtur, og faderen, der har haft datteren med til foredrag, synger. Datteren synger med så godt hun kan og samler så mange ord op som muligt. Der ligger to sangbøger i venstre sidelomme: Salmebogen og højskolesangbogen.

Det er faktisk bagage nok til en tur – og til et liv.

*Fra hjemmesiden www.sangforedrag.dk, som tilhører artikelforfatterens lillebror **Jakob Vestager Tybjerg**, der holder sangeftermiddag i valgmenighedens sal den 9. september.*

Morgensalme

*Du tager os på sengen
med tyve tons guldskår
en sol der slår flikflak
hvor jorden er kuldskår
og mange får kræfter og lyst til at dele
sig selv med de andre og turde et hele*

*Og solen slår streger
i haver og parker
hvor småbørn får skrammer
af liv når de sparker
og mennesker mødes og går fra forstanden
fordi de kan vinde og miste hinanden*

*Og lyset slår ned i
de sorgfuldes minder
så dem, der blev borte
selv glitrer og skinner
og Gud sender folk små usynlige breve
der står: I har fået det liv I skal leve*

Iben Krogsdal 2001. (Melodi: Hans Holm 2009)

Salmen er skrevet af en af efterårssæsonens foredragsholdere. Iben Krogsdal, som er den kvindelige halvdel af ægteparret, der holder dobbeltforedraget *Coaching eller kristendom?* i valgmenighedens sal onsdag den 17. november. Hun har i 2010 på Unitas Forlag udgivet salmesamlingen: **Vi som er søgende** med indlagt Cd, hvor melodier til versene er indspillet. Digteren kalder sine salmer for ”salmer til moderne mennesker”.

GRATIS BIL

kan bestilles til alle valgmenighedens gudstjenester, møder og arrangementer samt til busturens afgangsted. Man ringer *dagen før* til

Thorning Taxa på 86 88 01 75

og bliver hentet på egen adresse og kørt hjem igen. Det gælder ikke kun ældre mødedeltagere. Man kan i alle aldersklasser komme i en situation, hvor der ikke er bil til rådighed.



Præsten meddeler

Jeg holder ferie fra den 13. til den 23. september 2010. Sognepræst Tina Frank, Thorning, der har tlf. 86 88 00 02, passer i de dage eventuelle kirkelige handlinger.



Ellers træffes jeg telefonisk hele døgnet ved opringning til tlf. 86 88 11 10, der viderestiller til mig. Hvis telefonen ikke bliver taget, kan der altid indtales besked på duetsvar, der går i gang efter 6 ringetoner.

Med særlige undtagelser træffes jeg i øvrigt hver tirsdag personligt på kontoret Kirkebakken 13 i tidsrummet mellem kl. 14 og 15. Ring evt. og aftal at komme, når jeg nu alligevel tager hen for at være på kontoret.

Tak til Jer, der fortæller mig, når der er husstande, hvor jeg ikke var klar over, at medlemmerne kunne have glæde af et besøg.

Karen Marie Ravn



Siden sidst

DØDE

Bent Jacobsen, Pederstrup
Ebba Karoline Wive, Kjellerup

VALGMENIGHEDENS PRÆST:

Karen Marie Ravn,
Kirkebakken 13..... 8688 1110
e-mail: kmravn@ofir.dk

Privat:

Allingskovgårdsvej 24, 8600 Silkeborg

VALGMENIGHEDENS

BESTYRELSE:

Alle - 8620 Kjellerup.

Svend Aage Thomsen,

formand

Lindevej 30 8688 1941
..... sv.aage.thomsen@hotmail.com

Inge Østerby, næstformand

Lundgårde 13..... 8688 8826
inge.oesterby@skolekom.dk

Lars Westerberg, kasserer40284586

Bakken 16, Skelhøj

7470 Karup law@lmo.dk

Peter Kildedal,

formand for mødeudvalget ... 8688 4950
Bygtoften 5 pkildedal@email.dk

Anni Lolk

Borgergade 99a, 1 tv,

8600 Silkeborg..... 8674 1274

Chr. Skorstengaard

Vestervangen 13 8688 3724

..... chr.skorstengaard@fibermail.dk

Marianne Weigelt Kristensen

Sekretær og redaktør

Engholmsvej 2..... 8689 3738
..... mausing@it.dk

VALGMENIGHEDENS

FORRETNINGSFØRER:

Dorthe Kaa, forretningsfører

Aabenraavej 28, 8600 Silkeborg.

Træffes mandag aften på..... 8680 4052
..... dorthe-thomas@webspeed.dk

G U D S T J E N E S T E R

Hvor intet anføres,
er gudstjenesten kl. 10,30
ved Karen Marie Ravn.



HØRUP KIRKE



VINDERSLEV KIRKE



LEVRING KIRKE

29. august	13. søndag efter Trinitatis	Hørup kl. 9. Afgang for Sensommertur kl. 10 fra Kirkebakken 13 over for kirken
5. september	14. søndag efter Trinitatis	Levring
12. september	15. søndag efter Trinitatis	Vinderslev – Høstgudstjeneste ingen
19. september		
26. september	17. søndag efter Trinitatis	Hørup
3. oktober	18. søndag efter Trinitatis	Vinderslev
10. oktober	19. søndag efter Trinitatis	Levring
17. oktober		ingen
24. oktober	21. søndag efter Trinitatis	Vinderslev
31. oktober	22. søndag efter Trinitatis	Lemvig Valgmenighedskirke 10,30 Kurt V. Andersen . Efterårsmøde - se under møder
7. november	Allehelgens søndag	Hørup
14. november	24. søndag efter Trinitatis	Vinderslev kl. 14. Gudstjeneste for børnefamilier. Se under møder.
21. november		ingen
28. november	1. søndag i advent	Levring
5. december		ingen
12. december	3. søndag i advent	Levring
21. december	4. søndag i advent	Vinderslev
24. december	Juleaftensdag	Vinderslev kl. 14 Hørup kl. 17
25. december	Juledag	Levring
26. december		ingen
28. december	4. juledag	Hørup kl. 15. Julegudstjeneste for Børnefamilier. Derefter juletræ med tilmelding i valgmenighedens sal.
31. december	Nytårsaftensdag	Hørup. Nytårsgudstjeneste uden nadver og derefter fællessang i valgmenighedens sal med en skål for Godt Nytår .
2011		
1. januar		ingen (se dagen før)
2. januar	Helligtrekongers søndag	Vinderslev