



KIRKEBLAD

FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED

NUMMER 4 • DECEMBER 2008 • 23. ÅRGANG



Betlehems-barnet i krybberummet
det er den evige vår,
troende hjerter det har fornummet:
Jul gør lyksaligt nytår!
Derfor bære blus vi med glæde

Ræk mig lige saltet

Salt er en meget dagligdags bestanddel af vores hverdag. Vi har saltet stående ved vores spiseplads sammen med peberet på det daglige bord.

Vi drysser tit tankeløst salt på maden af bare vane, uden at smage, om vi behøver mere salt, end det, der allerede er kommet i. På samme måde har også de nærmeste, der dør fra os, været med i vores hverdag uden at vi undervejs tænkte over, hvad det er, der gør, at et menneske – eller måske flere mennesker – bliver en betingelse for at vi lever. For vi tager det jo som en selvfølge, at vores mor og far, vores ægtefælle eller vores voksne børn er der et eller andet sted for os!

Det menneske, der faktisk satte vores vilkår, gjorde måske ikke umiddelbart til eller fra, men var der bare. Måske fyldte det menneske alligevel alt i alle timer i døgnnet, uden at vi tænkte rigtig over det.

Måske var det et menneske, vi selv havde født til verden. Under alle omstændigheder har den person, der har fulgt vores liv og som vi har fulgt, været vores livsvidne som den, der glædede sig, når det gik godt – som den, der trøstede, når han eller hun ikke syntes, det gik for os, som det burde.

Det kan være, at vi krummede tær over vore livsvidners begejstringsudbrud. Omvendt spejdede vi måske forgæves efter deres anerkendelse af det, vi foretog os. Det kan være, at vi syntes, at vore livsvidner næsten forfulgte os med omsorg. Omvendt syntes vi måske ikke, at de forstod vores smerte. Alligevel er det dem, der gennem vores tilværelse med hinanden gjorde en forskel - og endda gjorde det uden at ville

gøre opmærksom på sig selv!

Ofte glemmer vi jo at formulere, hvad netop de, der altid er tilstede, betyder for os.

Vore livsvidner vil ofte være for os som salt og lys. Saltet og Lyset er ikke næring i sig selv. Salt og lys har ikke farve i sig selv, men har afgørende indflydelse dér, hvor de er tilstede. For maden kommer først til at smage som det, den er - med saltet i. Og alting i vore omgivelser står frem, som det virkeligt er, så snart lyset falder på det. Har vi ikke salt og lys, så smager maden ikke af det, den er. Og verden er ikke mere den samme for os. Og vi mennesker skal være som salt og lys for hinanden, siger Jesus.

Vi skal være for hinanden som salt og lys, der kun virker, fordi der også er noget andet end det. Har vi mistet vores nærmeste, bliver vi klar over, at de, der døde fra os, var noget for os i et samspil. Vi behøvede ikke sige ”Ræk mig lige saltet”, for den anden havde givet os det inden. Vi skulle ikke gribe og fastholde, hvad den anden betød i øjeblikket, ganske som vi heller ikke kan gribe lysets stråler, når de kommer ind ad vinduet til os. Men vores livsvidner gjorde os til dem, vi er - også når de ikke var i stand til at sætte sig ind i, hvad det lige præcis var, at vi ville og hvad vi syntes var selvfølgeligt.

For den opmærksomhed, der lyser imod os, er med til at forme vores tilværelse til at være netop mit liv. Vi er jo ikke noget i os selv, men først når andre taler til os, ser os, kommer os i møde og derved rækker os livets salt og gør tilværelsen indlysende for os.

”Indlysende” kalder vi det, der er så enkelt,

at det ikke kræver forklaring. Og netop det, der ikke kan forklares og ikke kan gribes i sig selv, er jo *den* begyndelse der skal til i dag og i morgen.

Hvis vi glemmer at spørge til, hvorfra en begyndelse kom til en ny dag, en ny glæde, ny vinkel på tilværelsen, så er det fordi vi går og regner med, at det er os selv, det hele skal komme fra! Men når vi er ladt tilbage, da ved vi, at alle begyndelserne i virkeligheden kom fra den andens lille bemærkning og den andens tavse opmærksomhed.

For begyndelsen og enden er jo aldrig os selv. Begyndelsen er i nærmeste fald det medmenneske, der giver os sin opmærksomhed. Og bagved det: vores Gud og Fader, der skabte verden i lys, havet med dets salt, mennesker til liv for hinanden.

I Johannes's Åbenbaring siger Jesus på Guds vegne: *"Det er allerede sket – jeg er alfa og Omega - begyndelsen og enden"*. For det begynder og ender med det andet jeg, som Gud altid vil være for os. Gud vil nemlig altid være den anden foran os og hos os. Også når ingen anden er tilstede. Derfor lød det i dåben med Jesu ord: *"Jeg er med Jer alle dage"*.

Og det hedder i Johannes's Åbenbaring: *"Den, der tørster vil jeg give af livets vand for intet"*.

Hvad vi faktisk fik for ingenting, finder vi sjældent ud af, mens vi er undervejs. Vi går da mest op i, hvad vi får for det, vi selv gør. Vi går op vore rettigheder, men undervejs værdsætter vi barneretten lige så lidt som saltet, så længe vi stadigvæk får lys og salt fra vore nærmeste.

Barnets ret er at have lov at leve bare som den, det nu engang er. Men saltet kan jo snyde os, fordi der skal så lidt til. Således er det heller ikke, førend vi mangler vore kære som saltet i tilværelsen, at vi erkender, at vi ikke er selvlysende og ikke kan salte os selv

- og i så fald heller ikke er i stand til at være salt og lys for andre.

Har vi prøvet at stå ved et kildevæld, så har vi også undret os over, at det kan strømme bare sådan ud af jorden på trods af vinter og frost. Ude i naturen findes der her i vinterhalvåret selv i stærk kulde kildevæld, der ikke fryser til. Og således er det også vi vores personlige liv dér, hvor barske vilkår og døden selv umiddelbart får alting til at stivne. Et kildevæld kan bane sig vej af sig selv, når det pibler frem af jorden, og det indretter sig samtidig på, hvordan der er, dér hvor løber hen. Kildevældet er stærkt og ydmygt på én gang. Og sådan er det også med den kærlighed fra Gud, som Jesus formidlede til os.

Da Jesus havde været her og var død og opstået, men til sidst ikke viste sig mere, gav Gud os sin kærlighed i form af ånd. Helligånden er usynlig, men har samme stærke og ydmyge form, som kildevandet, saltet og lysstrålen har.

Jesus viste os, at Guds kærlighed kan vi mennesker blive i og leve af. Den er lige for hånden. Vi behøver ikke engang bede om det. For kærligheden fra Gud er som det lys og salt, vi bare kan tage af for slet ingenting – lige meget, hvor vi befinder os, og lige meget hvad der sker med os.

Karen Marie Ravn

Af: prædiken 2. november 2008 i Hørup Kirke til Allehelgens Søndag ud fra Mattæusevangeliet kap. 5, vers 13 - 16

Fra formanden

Det er det sidste kirkeblad for i år. Når jeg ser tilbage på året 2008, har der været en hel del arrangementer. Vores præst Karen Marie Ravns 25 års jubilæum er nok det største. Fællesmødet på Levring efterskole, hvor vi var samlet 125 personer fra alle de 7 midt og vestjyske Valgmenigheder, var også et stort arrangement.

I 2009 er der også sat en hel del på programmet. I august måned skal vi stå for afholdelsen af højskoleugen. Det bliver på Danmarks ældste højskole i Rødning.

Her i årets forskellige tiltag, har der været en del, der mødte op, men der er altid plads til et par stykker mere. Det kunne være dejligt,

hvis der kom lidt flere, jeg ved godt, at der er mange andre gøremål, der skal tages hensyn til, alligevel kan det være en berigende dag eller aften, når man først er kommet af sted. Enhver er velkommen til vores møder.

Hvis I har fået ny adresse, var det rart, hvis I lige gav besked, enten på mail eller telefon, til præsten Karen Marie Ravn eller mig, så vi kan få den rigtige adresse i vores kartotek og på kirkebladet.

Her op til jul vil jeg ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Vi ses idet nye år.

Svend Åge Thomsen.

Konfirmandundervisning for voksne

Som annonceret i sidste nummer af bladet har valgmenigheden planlagt et par studiekredsaftræner i **elementær kristendom** med 14 dages mellemrum: første gang **torsdag den 8. januar kl. 19,30** i valgmenighedens sal. De to næste aftræner er torsdagene den 22. januar og den 5. februar.

Til konfirmanderne i 7. klasse bruger valgmenigheden ikke nogen færdigtrykt bog, men vi har til disse voksenaftner valgt en trykt grundbog, som deltagerne kan have glæde af derhjemme: *"Hvad skal man tro"* af Else Hviid og Birgitte Stoklund Larsen.

Bemærk, at bogen **udleveres gratis**, og man tilmelder sig senest den 2.

januar 2009 (og gerne meget før) ved opringning til Karen Marie Ravn 86 88 11 10 eller email: kmravn@ofir.dk. Man kan være med uanset, om man er ung, midaldrende eller ældre, selvom ideen til studiekredsen er kommet ud fra unge forældres behov for at vide mere om kirke og kristendom.

Der vil de tre voksenaftner om kristendom blive sunget og drøftet med udgangspunkt i deltageres spørgsmål ud fra aftalt læsning af et eller flere kapitler i den udleverede bog. Til belysning af de temaer, der kommer op, vil Karen Marie Ravn ind imellem tegne på flipoveren og fortælle ud fra Grundtvigs kirkelige anskuelse.

Glædelig jul ser vi frem til, når vi mødestiladventsfrøkostenivalgmenighedens granpyntede sal efter gudstjenesten 10,30 i Hørup **søndag den 7. december**, som er 2. søndag i Advent.

4. juledag i selve julen **søndag den 28. december** holder vi den traditionsrige og altid velbesøgte julegudstjeneste for børnefamilierne, hvorefter børn og voksne i både forældre- og bedsteforældre generationen vandrer i kærlig krans omkring juletræet i valgmenighedens sal og frem til kl. 17 synger mange forskellige jule- og børnesange. For dem, der sidder alene nytårsaften er det oplagt, at tage til den korte nytårsgudstjeneste **nytårsaftensdag onsdag den 31. december** kl. 10,30 i Hørup kirke og derefter samles siddende ved det tændte juletræ til julesalmer og en nytårsskål med Vær Velkommen Herrens år og nationalsangen Der er et yndigt land .

I det nye år har valgmenigheden foruden studiekredsen i kristendom for voksne og litteraturkredsen også en foredrags- og billedaften **tirsdag den 20. januar** kl. 19,30 med tegneseriemesteren Peter Madsen, der tegnede den store Valhallaserie og skabte tegnefilmen Valhalla - foruden, at han for Bibelselskabet tegnede bogen "Menneskesønnen" om Det nye Testamente og bl.a. Jobs Bog. Peter Madsen fortæller i aftenens løb om sit arbejde med Jobs Bog og viser på projektor de billeder, som han tegnede til sin udgave af bogen. Jobs Bog beskæftiger sig med den menneskelige lidelse set i forhold til spørgsmålet om skyld og straf og denne foredragsaften fortsætter således temaet skyld, skæbne og straf fra valgmenighedens tur til koncert med Fangekoret og efterårets foredrag Straf-Hvad ellers? samt På kanten af tilværelsen – tro og tilværelse i Dostojevskijs romaner.

Kyndelmisse slår nok sin knude på



dagen, da valgmenigheden byder på varm kyndelmisssuppe med tilbehør efter gudstjenesten **søndag den 1. februar** efter gudstjenesten i Hørup kirke kl. 10,30. Vi håber, at Ejgil Overby er restitueret til at holde sit foredrag om Peter Kæstel - en markant og farverig valgmenighedspræst torsdag eftermiddag den 19. februar kl. 14. Og endelig er der også i februar foredraget på Levring Efterskole onsdag (bemærk ugedagen) den 25. februar kl. 19,30 arrangeret sammen med sognemenighederne i Levring og Hørup om Politik netop nu med Kåre R. Skou fra TV2.

Forårets møder omtales i næste blad, men bemærk, at løvspringsturen vil blive ændret til at køres som eftermiddagstur torsdag den 7. maj.

Man bedes huske, at møde- og kirkebilen skal bruges – og at man ringer dagen før til Thorning Taxa 86 88 01 75 og da bliver hentet på egen adresse og kørt hjem igen .

Ordinær generalforsamling den 10. marts 2009

Der indkaldes til generalforsamling Kjellerup og Omegns Valgmenighed
tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19,30 i valgmenighedens sal,
Kirkebakken 13, 8620 Kjellerup.

Dagsorden efter vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab, som uddeles i skriftlig form på generalforsamlingen
4. Fremlæggelse og vedtagelse af budget.
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg i 2009 er bestyrelsesmedlemmerne
 Any Oehlenschlæger Larsen
 Svend Åge Thomsen
 Lars Westerberg
8. Valg af revisorer og revisorsuppleant
9. Eventuelt

Valgmenigheden er som sædvanlig vært for traktementet denne aften. Efter kaffen holder Karen Marie Ravn en sanghalvtime.

I henhold til tidligere afholdte generalforsamlinger vil regnskabet ikke blive udsendt, men fremlagt i skriftlig form på generalforsamlingen.

Ud over annoncering her og i den lokale avis vil der ikke blive fremsendt skriftlig indkaldelse til generalforsamlingen



Johan, Kristian, Palle, Johannes og Wilhelm med deres mødre til babysalmesang.

Babysalmesangen fortsætter i Vinderslev Sognehus

Babysalmesangen, som Hinge-Vidnerslev menighedsråd arrangerer og finansierer under ledelse af Karen Marie Ravn, kom i efterårssæsonen langsomt i gang, men 5 mødre mest fra Vinderslev sogn suppleret af en enkelt fra henholdsvis Kjellerup og Thorning har været samlet på tirsdag formiddage kl. 9,30 med hver sin lille dreng. Der er blevet sunget klassiske salmer, gamle børnesange, ride rankesange og nye små sansesange – og danset til. Der lyttes også til Mozart, mens de små øjne koncentreret følger de svævende sæbebobler.

Til jul holder babysalmeholdet gudstjeneste i Vinderslev kirke sammen med dagplejen for Vinderslevområdet onsdag formiddag den 17. december kl. 10, hvor enhver er velkommen. Der planlægges et nyt forløb for babyer fra 3 mdr. og op til kravlealderen ca. 9 måneder til start tirsdag den 13. januar med et forløb af 8 til 10 gange. Nye deltagere er meget velkomne, og man bedes inden opstarten kontakte Karen Marie Ravn på 86 88 11 10 eller på mail kmravn@ofir.dk

Skal I se giraffen?

Kjellerup og Omegns Valgmenighed kørte den 26. september til koncert med Fangekoret fra Vridsløselille Statsfængsel dirigeret af organist Louise Adrian.

Statsfængsel i Viborg Domkirke. "Skal I se giraffen?", lød det fra ham i den hvide trøje. "Skal I se, hvordan en indsat ser ud? En forbryder?". Claus, fange nr. 03324, kører på ordsproget om at se noget ukendt. Det var jo egentligt ikke med i min overvejelse om at tage til koncert i Viborg Domkirke for at høre Vridsløselille Fangekor, men da de kom ind i kirken, var mine blikke dog alligevel mistroiske og nysgerrige. Hvordan ser en mand, der har siddet i fængsel i mange, mange år mon ud? De 12 mænd og en kvik, kvindelig dirigent fik mig til at miste alle fordomme om, at indsatte er bidske, grove og at de kun tænker med næverne. Som intro brød de ud i firstemmig sang, og indimellem gospel og hjemmeskrevne sange fortalte de om deres skæbner. Der var aspiranten, som for første gang var ude med koret, og der var Svend, som de ikke mente kunne synge, men han skulle altså op til sin manddomsprøve - at synge solo for et publikum. Imens stod de andre bag ham, bakkede ham op, sang ham lige så stille i øret, så han ikke glemte tonen. Hjalp ham igennem og bad den stuvende fulde domkirke om at klappe en ekstra gang af ham. Der var ham, som mente, han måtte bruge tiden på noget fornuftigt og derfor lærte at lave violiner, og maleren, som ikke må male med oliemaling i fængslet, fordi de frygter, at han brænder hele lortet af. Fangekoret opstod for 13 år siden, da organisten Louise Adrian kom til Vridsløselille Statsfængsel. I starten

gik det lidt trægt, men efterhånden skete der store fremskridt. Koret blev opfordret til at indspille en cd med en af deres sange og skulle derfor bruge 10.000 kr., men inden de fik set sig omkring, stod de med 150.000 kr. fra forskellige sponsorater og var jo så nærmest nødt til at indspille en hel plade. Denne fik navnet Forbryderalbummet og blev udgivet med hjælp fra en masse kendte sangere, blandt andre Etta Cameron og Anne Dorthe Michelsen. De indsatte var ganske klar over, at disse plader ville skabe en eller anden form for overskud og det blev debatteret, hvad disse penge skulle gå til. Børn, i hvert fald. Rigshospitalets kræftafdeling blev overvejet, men i stedet faldt valget på Børns Vilkår og derigennem blandt andet børnetelefonen og forældretelefonen. En kæk mand i nedknappet skjorte og flere par briller fortalte om hvorfor. "Ja, okay, nu er jeg godt nok ikke selv en af dem, der kan gå ind under den undskyldning, men de fleste af dem bag mig er kun her, fordi de blev svigtet i deres opvækst. Dengang i halvtredserne, hvor vi var ved at brække os over, at det er samfundets skyld dengang havde vi faktisk ret! Det er samfundets skyld. Når Lille Per kommer i skole som 10-årig uden madpakke og uden sko, og ingen gør noget ved det, og når han som 14årig står på hjørnet og ryger noget, der nok er smøger, og ingen reagerer på, at det ikke er smøger, og når han så som 18årig står og sælger hash, så bliver der grebet ind. Af lovens lange arm,

som kan sende ham i fængsel. Så er det samfundets skyld."

I dag har Vridsløselille Fangekor doneret over 90.000 kr. til Børns Vilkår. Efter koncerten snakkede jeg med flere af de indsatte nu så jeg dem ikke som forbrydere, men som fortrydere. En af dem besluttede, da jeg fortalte om min idé om at skrive om dem i Skolebladet, at jeg skulle have en dvd, som de netop er ved at lave til børn af indsatte i Danmark. Flere af de numre, de sang, handlede om alt det, de har efterladt uden for murene især deres børn. Dette rørte mig dybt - hvor dårlig samvittighed de har over for deres familier. Flemming, som er ex-fange af mange omgange, fortalte om, hvordan det er at blive lukket ud. Sådan en tidlig morgen, hvor portene åbnes, og man står der med 400 kr. i baglommen. Det er nu, man skal ud og etablere sig et liv. Man skal betale al sin gæld tilbage, både i form af børnepenge, men lige så meget i form af kærlighed. Kærlighed til den familie og de venner, man forlod. Man skal ud og finde ud af, hvad verden er for et sted nu, man skal ud og finde ud af, hvad det er, man kan, andet end at brække vinduer op. Det er her, straffen rigtigt indtræffer. Man har afsonet sin dom, men ikke sin straf.

Under koncerten kunne jeg konstatere, at jeg havde fået kronisk gåsehud om ikke andet, så i hvert fald i de 90 minutter, hvor den brogede forsamling af store og små mænd udtrykte deres tanker i sang. Da jeg var lille, lærte jeg altid, at man ikke måtte klappe i en kirke, men denne regel blev pure brudt. Da Fangekoret sang deres sidste sang, rejste kirken sig resolut og gav stående applaus. Efter koncerten vendte min verden sig for alvor på en tallerken. På parkeringspladsen udenfor stod alle forbryderne, klar til at tale med os eller bare ryge en hjemmerullet smøg. Jeg måtte trykke dem alle sammen i hånden, takke for, hvordan de havde væltet mine fordomme og imponeret mig. Det var her, Svend spurgte mig om, hvorfor jeg var kommet. Om det rent faktisk bare var for at se giraffen. Jeg kan ikke huske mit svar, men jeg ved nu, at en giraf er lige så meget et dyr som løven og kolibrien.

Anne Kathrine Østerby

*Artikel fra Silkeborg Gymnasiums
Skoleblad, 2008*

Gratis bil kan bestilles til alle valgmenighedens gudstjenester, møder og arrangementer samt til busturenes afgangsted. Man ringer **dagen før** til **Thorning Taxa** på **86 88 01 75** og bliver hentet på egen adresse og kørt hjem igen. Det gælder ikke kun ældre mødedeltagere. Man kan i alle aldersklasser komme i en situation, hvor der ikke er bil til rådighed.

Gratis entré Hvor intet er anført, er deltagelse i valgmenighedens møder og arrangementer gratis for alle. Man betaler kun for fortæringen ved møderne: **kr. 40,-** for kaffebord, **kr. 50** for frokost eller varm mad med drikkevarer. Dog er kirkekaffe efter gudstjenester gratis, ligesom også kaffebordet til den årlige generalforsamling betales af valgmenigheden.

Litteraturkredsen i samarbejde med Aktive Kvinder

Der er i alt 20 deltagere i litteraturkredsen denne vinter. Under ledelse af Karen Marie Ravn har vi i efteråret læst og drøftet **Martin A. Hansens** *Løgneren* og *Dværgenes dans* af **Anne Marie Løn**. Til efter nytår læser vi **Carsten Jensen** *Vi, de druknede*, som vi mødes om i Alhuset onsdag den 14. januar. Samme sted mødes vi onsdag den 18. februar om **Kahled Hosseinis bog** *Drageløberen* og den sidste bog denne sæson bliver onsdag den 18. marts **Siri Hustvedt** *Det, jeg elskede*.

Siden sidst

Døbte:

Matilde Gerhardt Heller, datter af Anne-Dorthe Gerhardt Heller og Lars Gade Heller, Åbybro

Kristian Hjorth Bjørn, søn af Ulla Bjørn og Jacob Hjorth, Kjellerup

Johan Papsø Sørensen, søn af Jane Papsø Sørensen og Christian Stenholt Sørensen, Vinderslev

Døde:

Susanne Anette Nikolajsen, Vinderslev
René Bjørklund, Kjellerup



I år består konfirmandholdet af to drenge: Jonas Hassing Hvolgaard (t.v) og Andreas Kamp. De er fotograferet på en af vore udflugter.

Her er vi i Thorning kirke foran alterbilledet, hvor Sven Havsteen Mikkkelsen har malet herlighedens lys dér, hvor den opstandne Jesus lige har siddet ved bordet sammen med de to disciple i Emmaus.

Meddelelse fra Præsten

Jeg træffes nemt på tlf. **86 88 11 10** hverdage kl. **8 – 9,30**. Men jeg kan ringes op når som helst, da telefonen omstilles til mobil. Hvis jeg ikke tager telefonen, kan der indtales besked på telefonsvareren, der går i gang efter 6 ringetoner. Man kan også skrive til mig på e-mail: kmravn@ofir.dk

På kontoret i valgmenighedens hus på Kirkebakken 13 er jeg normalt at træffe **tirsdays kl. 14 – 15**. Dog har jeg i denne sæson mine konfirmander tirsdays fra kl. 12,30, og kører dem hjem efter timen. Derfor er jeg ikke er tilbage på kontoret førend ca. kl. 14,30. Ring evt. og aftal at komme, når jeg alligevel er på kontoret.

Som sædvanligt beder jeg ægtefælle, børn eller naboer til valgmenighedsmedlemmer, der måske kunne havde glæde af mit besøg, om at nævne det for mig eller direkte invitere mig til at komme. Tak for de bemærkninger, jeg på det seneste har fået.

Også tak fra mig og bestyrelsen for de tilbagemeldinger, vi har fået på det seneste blads efterlysning af frivillige med spørgsmålet : Hvem gir en hånd?

Karen Marie Ravn

Kirke- og mødebilen

Thorning Taxa

- Tlf. 86 88 01 75



VALGMENIGHEDENS PRÆST:

Karen Marie Ravn,

Kirkebakken 13..... 8688 1110

e-mail: kmravn@ofir.dk

Privat:

Allingskovgårdsvej 24, 8600 Silkeborg

VALGMENIGHEDENS

BESTYRELSE:

Alle - 8620 Kjellerup.

Svend Aage Thomsen,

formand

Lindevej 30 8688 1941

..... sv.aage.thomsen@hotmail.com

Anny Oehlschlæger Larsen,

næstformand 8688 4080

Fyrrevænget 8... oeh-larsen@webspeed.dk

Lars Westerberg, kasserer40284586

Bakken 16, Skelhøj

7470 Karup law@lmo.dk

Peter Kildedal,

formand for mødeudvalget ... 8688 4950

Bygtoften 5 pkildedal@email.dk

Torben Gyldenbergs Pedersen,

sekretær og redaktør

Oustrupvej 17 8688 8006

..... Torben.Pedersen3@skolekom.dk

Chr. Skorstengaard

Vestervangen 13 8688 3724

..... chr.skorstengaard@fibermail.dk

Inge Østerby

Lundgårde 13..... 8688 8826

..... inge.oesterby@skolekom.dk

VALGMENIGHEDENS

FORRETNINGSFØRER:

Dorthe Kaa, forretningsfører

Aabenraavej 28, 8600 Silkeborg.

Træffes mandag aften på..... 8680 4052

..... dorthe-thomas@webspeed.dk

G U D S T J E N E S T E R



HØRUP KIRKE



VINDERSLEV KIRKE



LEVRING KIRKE

30 . november	1. søndag i advent	Levring
7. december	2. søndag i advent	Hørup . Adventsfrokost
14. december	3. søndag i advent	Levring
21. december		ingen
24. december	Juleaften	Vinderslev kl. 14 Hørup kl. 17
25. december	Juledag	Levring
26. december		ingen
28. december	Julegudstjeneste. for børnefamilier	Hørup kl. 15. Derefter juletræ i salen.
31. december	Nytårsaftensdag	kort gudstjeneste. Derefter samvær i salen med kaffe og ”Godt Nytår”
2009		
1. januar		ingen. Se dagen før
4. januar	Helligtrekongers søndag	Hørup
11. januar		ingen
18. januar	2. søndag efter Helligtrekonger	Hørup
25. januar	3. søndag efter Helligtrekonger	Vinderslev
1. februar	Sidste søndag efter elligtrekgr.	Hørup. Kyndelmisssuppe i salen.
8. februar	Septuagesima	Levring
15. februar		ingen
22. februar	Fastelavn	Vinderslev
1. marts	1. søndag i fasten	Hørup
8. marts	2. søndag i fasten	Levring
15. marts		ingen
22. marts	Midfaste	Vinderslev
29. marts		ingen

Hvor intet anføres, er gudstjenesten kl. 10,30 ved Karen Marie Ravn.

Der kører fortsat gratis BIL Man kan ringe dagen før til **Thorning Taxa** tlf. 86 88 01 75. Så bliver man kørt fra og til egen adresse på valgmenighedens regning.