



KIRKEBLAD

FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED

NUMMER 2

JUNI

2017

32. ÅRGANG

Sent høres fugle,
som ej vil sove.

Det kalder, drager
fra dunkle skove.

Den hvide nat,
hvor der vågent
drømmes,

bedårer mange,
mod skoven
strømmes.

Og ungersvenden
forsmår sin seng,

før sol står op over
dughvåd eng.

- Johannes V. Jensen, Som-
mersolhvervssang



Konfirmation 2017



Den 12. maj blev otte valgmenighedsbørn konfirmeret i Vinderslev kirke. Hvis man har lyst, kan man her læse, hvilke ord det gav anledning til i kirken. Først den korte prædiken over dagens tekster – Store Bededag – og derefter selve talen til konfirmanderne.

Vi ønsker både konfirmanderne og deres familier hjerteligt til lykke med bekræftelsen af dåbspagten og overgangen til ungdomstiden!

*Om end gennem dage hårde
blomstre skal i dine gårde
hvert et hjertesked,
bære frugt på gamle dage,
medens bjerg og skov gentage:
Ejagod er Gud*

Når præsten åbner munden og begynder at sige dét, han nu vil sige her på den kristne talerstol, så sker det ikke i et tomt rum. Der er allerede blevet sagt og sunget ikke så lidt. Dagens salmer har præsten valgt, men dagens tekster ligger fast. De er ikke en mulighed, men et vilkår og en opgave, som præsten får lagt i hænderne, når han skal skrive sin prædiken. Det er dem, han skal tale om – dem og deres forbindelse til vores liv. Og ved de salmer, der vælges, har man jo så sin mulighed for at sætte en særlig klang til forståelsen af teksterne.

Sådan er det også i dag, hvor vi både fejrer konfirmation og Store Bededag. Vi har alle sammen hørt kirkens tekster til Store Bededag, og nu er det *min* opgave at kaste lidt lys over dem. Lidt lys, siger jeg – for jeg er al-

deles udmærket klar over, at denne dag ikke er én af dem, hvor gudstjenestens deltagere håber på en lang prædiken.

Nuvel, dagens tre tekster har alle, hvad vi nok kan kalde, en *alvorlig* klang. De handler om en virkelighed, der er så gammel, at ret så mange nutidige kan have deres vanskeligheder med den.

For teksterne fortæller om synd, dom og omvendelse – og om den glæde det er at vandre ad den rette vej. Den første tekst fra salmernes bog i det gamle testamente handler om længslen efter at få rensset sin skyld af sig. I teksten hørte vi et 'jeg', der taler til Gud og beder ham om at give sig et nyt hjerte – et rent hjerte.

Tekstens 'jeg' føler sig skyldigt. For 'jeg'et véd, at det har brudt livets lov. Det har levet for sig selv, med fjæset i egen navle, i stedet for at leve for Gud – altså for livet selv. Jeg'et har været vendt ind mod sig selv, og nu længes det efter at blive rettet ud – ud mod Gud og ud mod de andre. Så jeg'et rækker sit knuste hjerte frem og stoler på, at den gode Gud selv vil skabe et nyt hjerte i det – et hjerte, som kan få tungen til at bevæge sig og blive til en glad salmetunge.

Den anden tekst, vi hørte, spinder videre på denne tråd og uddyber tanken om, hvad Faderguden vil gøre med sine børns hjerter. I teksten hed det:

Jeg lægger mine love i deres indre og skriver dem i deres hjerter. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk.

Gud vil bruge menneskers hjerter som sine tavler. Han vil skrive på vores indre og lære os sin lov. Hvad er det? Hvad er Guds lov? Guds lov er kærlighedens lov: At vi skal elske Ham og hinanden – at vi skal ranke ryggen og rette blikket op mod ham og ud mod den have, han har plantet os i, hvor vi skal

leve sammen med de andre.

Den tredje tekst handler om det samme. Den handler om Johannes Døberens. En højroestet mand, som står dér i ørkenen og råber til alle dem, der kan høre ham. Han fører mennesker med sig ud i floden og sænker deres hoveder ned i vandet – for at alle kan se, at vi mennesker er beskidte og trænger til at blive rene. Han kalder det også omvendelse – for det er jo dét, vi trænger til, når vi går på gale veje: at vende os om og gå den rigtige vej.

Så dér står han – ude i ørkenen, derude hvor intet kan gro, og kalder på det bedste i dem, der vil lytte til ham. Han kalder på de frø, som han véd, findes i ethvert menneske. Himlens frø i jordens kroppe. De frø, som bliver til blomster, hvis de får den rigtige pleje.

Vores tid er en anden end tidligere tider, men kirkens håb er det samme i dag, som det altid har været: At levende mennesker må lære at lytte – til en stemme, der både lyder indefra som en stille hvisken og oppefra som et klangfuldt råb.

I håbet om, at den hvisken og det råb fortsat må blive hørt her i vores grønne ørige, siger vi:

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden. Som det var i begyndelsen, således også nu og altid og i al evighed. Amen.

Tale til konfirmanderne

Alt det her er mystisk. Selvfølgelig – hvad skulle det ellers være; vi er jo i kirken. Her er det meningen, at der skal siges mystiske ting. Her er det godt, at vi møder gamle sagn og underlige sange.

For vi trænger til dem for at forstå os selv – og det er ikke let at forstå sig selv. Det tager sin tid – og derfor tager det også sin tid at forstå, hvad kirken er, og hvad den kristne tro er.

Man kan først forstå det, når man har gjort sig erfaringer med sin egen skrøbelighed – og sin egen skyldighed.

Den slags erfaringer hører ikke til i barndomstiden, men i ungdomstiden og voksenlivet.

Det er ikke den livsalder, som I indtil videre har levet i, men derimod den, som I *nu* går ind i, der kan give jer sans for, hvad der egentlig foregår her i det underlige hus. For man må have et knust hjerte, før det giver mening at længes efter et nyt hjerte.

Når I en dag får det. Når livets uorden efterhånden begynder at krænke jeres indre, og når I selv begynder at forstå, at I er blevet medskyldige i at ødelægge livet – både for jer selv og for andre omkring, så skal I vide og huske, at det i dag blev sagt til jer, at døren herind – herind i Gudshuset – vil være *åben* for jer.

Det er ikke kun, når det gør ondt i os, men også – og faktisk først og fremmest –, når vi selv har gjort ondt mod andre, vi kan få behov for at høre, hvad der siges her i den kristne kirke.

For – som sagt – kun den, der har et knust hjerte, kan længes efter et nyt hjerte.

I kan altid komme her. Men I skal kun gøre det, når I har *lyst* til det. For dette er

ikke et klasselokale. Det er den levende Guds eget hus på jorden – og han vil kun have frie børn.

Foreløbig skal I gå ud til jeres ungdomstid og vide, at det liv, der nu begynder, både er en gave og en opgave.

Det er vidunderligt at være i live, hvis man har noget – og nogen – at leve for. I skal finde ud af, hvem disse 'nogle' skal være, og hvad dette 'noget' skal være – og hvis det skal gå jer vel, så skal det være andet og mere end bare det at putte foder i munden og slå tiden ihjel.

For I er *mennesker*, og det er stort at være et menneske. Jeres indre længes efter at forstå sig selv. Derfor skal I gøre jer umage. Ikke bare med at passe jeres skole – som så mange voksne mener så meget om, men som jeres præst slet ikke skal blande sig i. Men med jeres liv. I skal gøre jer umage med jeres *liv* – med at have et vågent blik og en fast vilje. Det får I brug for i den tid, der kommer. I får brug for at forstå, at alvor og glæde ikke er hinandens modsætninger, men faktisk kan blive to sider af samme gode sag. For det er netop det menneske, der kan føle livets alvor, som også får lov at smage dets dyreste glæder.

Her fra kirken sender vi jer ud i ungdomstiden med de samme ord, som engang lød, da jeres hoveder blev sænkede over døbefonten, og dåbens vand blev hældt over jer. Det er trosbekendelsens hemmelighedsfulde ord om den ene Gud, der viser sig i tre skikkelser – i Faderen, i Sønnen og i Helligånden.

Trosbekendelsen er selve grundstenen i den kristne tro. Det tager sin tid at forstå den, for den er en hemmelighed, som vi kun kan forstå med vores eget liv. Derfor blev

den sagt ved den dåbspagt, som nu skal bekræftes, og den vil blive sagt, når jeres døde kroppe skal lægges i jorden – og vente på evigheden. Den er vores Fars løfte om alt det gode, som han vil give sine beskidte børn – både jer og *alle* andre.

Jeg siger tak for tiden sammen med jer i huset på kirkebakken og ønsker jer alt det bedste for den tid, der kommer.

I kan altid komme til mig. Det mener jeg.

Og nu vil jeg bede alle rejse sig, så vi sammen kan høre troens ord:

Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.

Vi tror på Gud Fader, den almægtige, Himmels og Jordens skaber.

Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af jomfru Marie, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til Dødsriget. På tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til Himmels, siddende ved Guds Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.

Vi tror på Helligånden, den hellige almindelig menighed, de helliges fællesskab, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv.

Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbspagt, men giv, at al vor længsel må til dig, til dig, alene stå!

Salmer:

Se, nu stiger solen, 754

Giv mig, Gud, en salmetunge, 4

O, Kristelighed, 321

Min Jesus, lad mit hjerte få, 217

Kraften fra det høje 287

Jesus Krist, du gav mig livet, 474

Hil dig, frelser og forsoner, 192

Tekster:

Salmerne bog 51,3-19

Hebraerbrevet 8,10-12

Matthæusevangeliet 3,1-10

Ny forretningsfører

Vi har fået en ny forretningsfører. Hun hedder Kirsten Christensen og er blevet bedt om at fortælle en smule om sig selv – til almindelig oplysning for alle nysgerrige:

Jeg bor i Rødkærbro og er gift med Jørgen, vi har to voksne sønner og 4 børnebørn (piger) samt en ældre kat. Jeg er udlært på et revisionskontor, og har arbejdet på forskellige revisionskontorer. Jeg har også igennem flere år arbejdet som indkøber hos Naturgas Midt/Nord og Bioforce. I dag har jeg min egen bogholderivirksomhed (Kiki Account), hvor jeg servicerer mindre virksomheder med hensyn til bogholderi, løn, budgetter, afstemninger mm.

I min fritid vil jeg gerne bruge tid på familien, håndbold, slægtsforskning, camping og håndarbejde.



Nyt fra bestyrelsen

Ved årets generalforsamlingen valgte Svend Aage Thomsen at stoppe som formand efter 9 år på posten. Svend Aage fortsætter dog i bestyrelsen, hvilket vi er rigtig glade for. Men jeg og den øvrige del af bestyrelsen vil her gerne rette en stor tak til Svend Aage for hans arbejde som formand.

På generalforsamlingen blev der ikke valgt nye ind i bestyrelsen, men de 3 på valg blev alle genvalgt. Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig på følgende måde: Anette Skorstengaard som formand, Marianne W Kristensen som næstformand, Mette Møller Nielsen som kasserer og Jytte Hårup Lolk som sekretær. De øvrige i bestyrelsen er Anni Lolk, Arne Christensen og Svend Aage Thomsen.

Om mig selv kan jeg fortælle, at jeg bor i Astrup med min mand og 3 børn, jeg kom ind i bestyrelsen i 2012, blev næstformand i 2014 og nu altså formand. Min baggrund

for at være medlem af valgmenigheden er, at mine oldeforældre kom med i valgmenigheden, tilbage da Vinderslev blev en del af valgmenigheden. Ligeledes har mine bedsteforældre været medlemmer, mine forældre ca. fra de flyttede til Kjellerup og jeg selv i forbindelse med mit bryllup, da jeg gerne ville vies af Karen Marie Ravn og i Vinderslev Kirke, da det er dér, jeg syntes, jeg havde mest tilknytning.

Har I gode ideer, kommentarer eller lignende, så henvend jer endelig til mig eller til en af de andre i bestyrelsen.

På bestyrelsens vegne vil jeg ønske jer alle en rigtig god sommer.

*Anette
Skorstengaard*



Grundlovsmøde på Nørre Vosborg

Hvert år er en del af vore grundtvigske søstermenigheder med til at afholde grundlovsmøde på den vestjyske herregård Nørre Vosborg, hvor alle er velkomne. I år leveres grundlovstalen af præst i Morsø Frime-nighed og tidligere højskoleforstander Ole Koppelgaard. Det musikalske indslag står Vestjysk Concertband for under ledelse af Charlotte Katarina Andersen.

Grundlovsmødet holdes i samarbejde med Holstebro Højskoleforening, Holstebro Valgmenighed, Bøvling Valgmenighed &

DGI Vestjylland. Det er mandag d. 5. juni, kl. 14.00. Hvis nogen vil med her fra os, kan vi finde på fælles transport.



Sogneudflugt for alle med tilknytning til Levring Sogn – og valgmenighedens medlemmer



Torsdag den 22.6. Afgang fra kirkepladsen i Levring kl. 8.45 og fra Valgmenighedens hus kl. 9.00.

I år går turen til det midt- og vestjyske område, hvor sognepræst Jens Bisgaard vil fortælle om det, vi ser omkring os. Vi kører over israndslinjen til Karup, hvor vi fra bussen ser og hører om kartoffelmelsproduktionen samt kampen om kirken og kartoffelmelsfabrikken. Derpå kører vi ad tyskernes rullebane til Grove Kirke og hører undervejs om tvangsflytningerne, da flyvepladsen blev anlagt i 1940.

Ved kirken ser vi Flygtningekirkegården og hører om kærlighedshistorier mellem flygtninge og danskere. Her i nærheden finder vi et passende sted at indtage den medbragte formiddagskaffe, inden turen fortsætter til Feldborg, hvor den første hedekirke blev bygget i 1890. Vi gør holdt for at se, hvorledes den godt 100-årige kirke tager sig ud efter den seneste tilbygning og reovering i 2012. Kirken fremstår i dag lys og venlig med udsmykning af den østrigske billed- og glaskunstner, Adi Holzer.

Efter besøget i Feldborg Kirke går turen videre mod Sunds, hvor middagen venter på Restaurant Søgården. Efter middagen kører vi til Birk. Ved kunstmuseet for Carl-Henning Pedersen og Else Alfelt gøres der et lille ophold for at se på de spændende udendørs stentøjsfriser i Angligården eller for at gå en

lille tur i De geometriske Haver, hvor Danmarks største jernskulptur, Elia, kan beses. Elia er tegnet af Ingvar Cronhammar.

Herefter melder kaffetørsten sig måske, så vi kører mod Kibæk, hvor Birthe og Klaus Buch Møberg vil åbne dørene for os. Vi nyder en kop kaffe til vores medbragte kage og ser og hører lidt om, hvordan det står til hos dem.

På hjemturen passerer vi bl.a. Gødstrup sygehus og ser og hører noget om Hernings mange kunstige søer. Strandene er arkitekttegnede og er udstyret med klitter.

Pris for hele dagen, bortset fra drikkevarer til middagen: 225,- kr. Vi ser frem til en god dag i hinandens fællesskab!

Tilmelding, gerne så hurtigt som muligt, dog senest den 10.6. til Jens Bisgaard på tlf.: 24 88 53 53 eller på mail: jbi@km.dk eller til Johan Chr. Nord på 28 60 91 20 eller på mail: johan.chr.nord@gmail.com

Fredag d. 8. september, kl. 17.00 Grundtvigs fødselsdag på Skærum Mølle

På Folkeuniversitetscentret Skærum Mølle fejrer man hvert år Grundtvigs fødselsdag ved en festgudstjeneste, fællesspisning og fødselsdagstale ved en skiftende gæst. I år fejres der gudstjeneste i Råsted Kirke kl. 17.00 ved Christian Ulrich Terp og Per Mikkelsen, og derefter aftensmad på selve Skærum Mølle og fødselsdagstale ved

professor emeritus Erik A. Nielsen, som er en dygtig Grundtvig-kender med noget på hjerte. Hvis der er folk her fra os, som vil med, kunne vi finde på noget med fælles transport.

Se mere på Skærum Mølles hjemmeside: www.skaerum.dk

Mødeprogram

Hermed følger et foreløbigt mødeprogram for det kommende år i valgmenigheden. Der vil komme yderligere information om de enkelte møder i de kommende blade.

Onsdag d. 14. juni 2017, kl. 19.00: Sang-aften med Søren Bormann

Kapelmester Bormann sidder ved klaveret og styrer os med både fast og venlig hånd gennem en sommeraften med sang og fortælling om det sungne. Alle er hjerteligt velkomne – også sangglade mennesker, der ikke er medlemmer af valgmenigheden.



Torsdag d. 14. september kl. 19.00: Valgmenigheds-historie

Som optakt til vores 100-års jubilæum har vi indbudt den grundtvigske altnuligmand Kurt V. Andersen til at holde foredrag om de grundtvigske valgmenigheders historie – med særlig vægt på Midt- og Vestjylland. Kurt er både udlært murer og historiker, og han har blandt andet arbejdet inden for den frie skoleverden og de frie menigheder. I dag er han præst for Hundborg Frimenighed, sidder i Grundtvigsk Forums styrelse og holder i øvrigt gudstjenester og foredrag, hvor man vil høre på ham. Han er værd at lytte til.



Lørdag d. 14. oktober: 100-års jubilæum for valgmenigheden

Dagen vil blive fejret på behørig vis med festgudstjeneste og efterfølgende traktement. Programmet kan ses i den indbydelse, der er sendt ud til alle medlemmer.



Tirsdag d. 24. oktober kl. 19.00: Grundtvig og Luther

Vi fejrer reformationen ved at indbyde kirkehistoriker og sognepræst Kristoffer Garne til at fortælle om forbindelserne og forskellene mellem Martin Luther og Grundtvig. Det gør han med afsæt i de herrers salmedigtning – som vi også vil synge fra under ledsagelse af Søren Bormann.



Onsdag d. 8. november, kl. 19.00: På den anden side, Sydslesvig



Sognepræst Christian Ulrik Terp er for nylig vendt hjem til kongeriget efter at have været

dansk præst i Sydslesvig. I foredraget vil han fortælle om det danske liv i Sydslesvig – og om kirkens betydning for det.

Søndag d. 10. december, kl. 14.00: Kirkekoncert og adventssammenkomst

Vanen tro mødes vi om musikken i adventstiden. Yderligere oplysninger kommer i et senere blad.

Søndag d. 31. december: Nytårssammenkomst

Igen i år mødes vi for at synge sammen og ønske hinanden et godt og lykkebringende Nytår. Tidspunkt følger i det relevante blad.

Torsdag d. 8. februar, kl. 19.00: Kjellerup-dreng fortæller

Thomas Dietz fortæller om livet i Kjellerup og sin tid ved Falck.



Onsdag d. 7. marts, kl. 19.00: Min farfar var spion



Birgitte Dyrberg har udgivet bogen *Min farfar, nazispionen*, der handler om hendes egen familiehistorie, som hun vil fortælle om i foredraget.

VALGMENIGHEDENS PRÆST:

Johan Christian Nord

Kirkebakken 13..... 8688 1110
2860 9120

johan.chr.nord@gmail.com

VALGMENIGHEDENS

BESTYRELSE:

Alle - 8620 Kjellerup.

Anette Skorstengaard, formand

Illervej 16..... 2141 7666
fam.skorstengaard@gmail.com

Marianne Weigelt Kristensen,

næstformand

Engholmsvej 2..... 8689 3738
mausing@it.dk

Mette Møller Nielsen, kasserer

Mausingvej 20..... 8688 6789
mmn@fibermail.dk

Jytte Haarup Jensen - sekretær

Haugevej 20..... 8770 3040
hlokk@live.dk

Svend Aage Thomsen

Lindevej 30 8688 1941 / 4058 1941
sv.aage.thomsen@hotmail.com

Anni Lolk

Borgergade 99a, 1.tv,
8600 Silkeborg..... 8674 1274

Arne Christensen

Humblebogen 13,
8620 Kjellerup 2174 5517

VALGMENIGHEDENS

FORRETNINGSFØRER:

Kirsten Christensen

N. P. Hansens Vej 9, 8840 Rødkærbro.
Træffes på.....Tlf. 2228 8800
kirstenc@kikiaccount.dk

www.kjellerupvalgmenighed.dk

Præsten meddeler

Jeg træffes døgnet rundt på valgmenighedens nummer 86 88 11 10. Hvis der ikke svares på fastnettelefonen, kan man ringe på mobilnummeret 28 60 91 20, ligesom man naturligvis også altid er velkommen til at skrive en e-mail til mig på johan.chr.nord@gmail.com – eller ringe på døren ved Kirkebakken 13, hvor jeg vil være hjemme det meste af tiden.



Johan Christian Nord



Siden sidst

Døde

Ella Nielsen, Kjellerup

Konfirmerede

Astrid Stenholt Sørensen, Magnus Jensen, Nicoline Borup Jørgensen, Anders Kjærsgård Andersen, Ann Præst Jensen, Frida Mary Nordquist Hansen, Helene Foged Pedersen og Victor Sølager Thomsen.

G U D S T J E N E S T E R

*Hvor intet andet er anført
finder gudstjenesten sted
kl. 10.30.*



HØRUP KIRKE



VINDERSLEV KIRKE



LEVING KIRKE

4. juni	Pinsedag	Levring
5. juni	2. Pinsedag	<i>ingen</i>
11. juni	Trinitatis søndag	Hørup
18. juni	1. søndag efter Trinitatis	Levring
25. juni	2. søndag efter Trinitatis	<i>ingen</i>
2. juli	3. søndag efter Trinitatis	Levring
9. juli	4. søndag efter Trinitatis	Vinderslev
16. juli	5. søndag efter Trinitatis	<i>ingen</i>
23. juli	6. søndag efter Trinitatis	Levring
30. juli	7. søndag efter Trinitatis	Vinderslev
6. august	8. søndag efter Trinitatis	<i>ingen</i>
13. august	9. søndag efter Trinitatis Ved Karen Marie Ravn	Hørup
20. august	10. søndag efter Trinitatis	<i>ingen</i>
27. august	11. søndag efter Trinitatis	<i>ingen</i>
3. september	12. søndag efter Trinitatis	<i>ingen</i>
10. september	13. søndag efter Trinitatis	Hørup

**Har I har brug for hjælp til at komme i kirke,
kan I kontakte Svend Åge Thomsen på tlf: 40 58 19 41.**



KJELLERUP OG OMEGNS
VALGMENIGHED

Kirkebakken 13 • 8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 11 10
www.kjellerupvalgmenighed.dk



Motiv fra Vinderslev kirke.